



ROUTE 5 KOLKENKRING

Lengte: 4,5 km Startpunt: TOP Laag-Keppel, Wehlsedijk 4, Laag-Keppel (aanlooproute)



Tips voor onderweg

- ① De Gouden Karper, Dorpsstraat 9, Hummelo, www.degoudenkarperhummelo.nl
- ② FF naar Steef, Dorpsstraat 1, Hummelo, www.ffnaarsteef.nl
- ③ De Gouden Leeuw, Rijksweg 91, Laag-Keppel, www.degoudenleeuwgroep.nl

“Een oord van verschrikking met een peilloze waterdiepte, waarin booze geesten leven, walgelijke gedrochten verblijf houden”

De route is ook te starten vanaf Zorghotel De Gouden Leeuw, Rijksweg 91, Laag-Keppel.

1. De Zwarte en Witte Kolk

Over het gebied rondom de Zwarte en Witte Kolk is het nodige geschreven. Zo schreef de zoon van de dorpsmid begin 20^e eeuw over de kolk: “een oord van verschrikking met een peilloze waterdiepte, waarin booze geesten leven, walgelijke gedrochten verblijf houden”. 's Nachts kan het ook behoorlijk spoken in de omgeving van de kolken en de Wrangebult. Om middernacht zouden er witte wijven ('wieven') opduiken uit de Witte Kolk die zich vervolgens verplaatsen naar de Wrangebult. Waar of niet, de omgeving heeft wel iets mysterieus en er is vast niet voor niets zoveel over verteld en geschreven...

2. Sterrebos

Al rond het jaar 1750 is het Sterrebos op het stuifduingebied ten noorden van kasteel Keppel aangelegd. Rond de Wrangebulte gaan acht lanen door het bos naar de top van de heuvel: aan de voet van deze heuvel werden deze lanen door een pad in cirkelvorm doorsneden. Recentelijk zijn de oorspronkelijke padenstructuur van het Sterrebos en daarmee de oude zichtlijnen richting kasteel Laag-Keppel en de kerktoren weer hersteld.

3. Wrangebulte

Boven op de Wrangebulte markeert de grote zwerfkei de plaats waar in vroegere tijden de galg stond, uit de tijd dat een “Heerlijkheid” zelf mocht rechtspreken en het vonnis ten uitvoer brengen.

4. Gibraltarbult

De Gibraltarbult wordt ook wel de Kabouterbult genoemd, vanwege de legendes dat er rondom de Hessenweg kabouters, elfen, heksen en trollen zouden leven.

