



ROUTE 8 NIET GEDACHT ROUTE

Lengte: 5,5 km Startpunt: Het Wapen van Heeckeren
Zelhemseweg 16, Hummelo



Tips voor onderweg

1 Het Wapen van Heeckeren,
Zelhemseweg 16, Hummelo
www.wapenvanheeckeren.nl

2 Landgoedcamping Jena,
Rozegaarderweg 7, Hummelo
www.campingjena.nl

Deze route loopt door een gebied vol stuifduinen, die 10.000 jaar geleden zijn ontstaan door het opwaaien van het zand "Niet Gedacht" is de naam van een boerderijtje. De eerste bewoners hadden nooit gedacht dat ze hier hun plekje zouden vinden. Niet gedacht, toch gekregen.

Deze route is ook te starten vanaf Camping de Graafschap, Loenhorsterweg 7C, Hummelo. (aanlooproute)

1. Wapen van Heeckeren

Het Wapen van Heeckeren is een oude Hessenweg-herberg en behoorde vroeger tot het landgoed Enghuizen, destijds in het bezit van de familie Van Heeckeren. Tegenover 't Wapen staat een "doorrijshuur" waar de reizigers vroeger met paard en wagen in konden rijden. De volgende morgen konden ze de schuur zonder te keren aan de achterzijde weer verlaten. Van deze schuren zijn er nog twee overgebleven in Nederland. Naast het Wapen staat een natuurstenen pomp uit de achttiende eeuw. Binnen in het cafe gedeelte is alles nog zoals het vroeger was. De toog en de Schenkstaf uit 1880 zijn nooit veranderd, je waant je 100 jaar terug.

2. Jena

De boerderijen behorende bij landgoed Enghuizen vertonen vaak wonderlijke namen. H.J.C.J. van Heeckeren, eigenaar van Enghuizen van 1831 tot 1862, maakte deel uit van het leger van Napoleon en legde zijn oorlogsherinneringen uit de Napoleontische tijd vast in boerderijnamen die hij noemde naar de veldslagen die hij met de keizer meemaakte. Boerderij Jena bijvoorbeeld is vernoemd naar de Slag bij Jena in 1806, waarbij Napoleon overwinning behaalde op de Pruisen. Hij reed op zijn paard Marengo en at het geluks-brengend gerecht: "Kip met abrikozen".

3. Heksenplas

De naam van het Hummelose motorcrosscircuit "De Heksenplas" is vernoemd naar de vele "Witte Wieven" die aanwezig zouden zijn rondom de Zwarte en Witte Kolk. Bijzonder is dat hier de eerste Zwarte Cross van Jovink en de Voederbietels in Hummelo werd gehouden.

4. Kolenweg

De Kolenweg, waarvan er meerdere in dit gebied te vinden zijn, is vernoemd naar het houtskoolbranden dat hier in het bos plaatsvond. De houtskool werd via de Kolenweg afgevoerd naar de ijzergieterijen in Langerak en Laag-Keppel.

