



ROUTE 2 ULENPASROUTE

Lengte: 7 km
Startpunt: Parkeerplaats Achter-Drempt, Zomerweg 28, Drempt (aanlooproute)



Tips voor onderweg

- 1 Wijnboerderij 't Heekenbroek, Tellingstraat 7, Drempt, www.heekenbroek.nl
- 2 Keppelse Golfclub, Burg. Vrijlandweg 35, Hoog-Keppel, www.keppelse.nl
- 3 Sportcafé De Heerlykheid, Monumentenweg 30, Hoog-Keppel, www.hessenhal.nl
- 4 Zwembad Zonnewater, Monumentenweg 34, Hoog-Keppel, www.zonnewater.nl
- 5 Dorpshuis Drempt, Kerkstraat 89, Drempt, www.dorpshuisdrempt.nl

Kasteel Ulenpas was in het rampjaar 1672 het hoofdkwartier van Lodewijk XIV van Frankrijk tijdens de Hollandse Oorlog.

De route is ook te starten vanaf Dorpshuis Drempt, Kerkstraat 89, Voor-Drempt. (aanlooproute)

1. Landgoed Hekenbroek

De naam Hekenbroek komt voor het eerst voor in een akte uit 1614. Lang geleden liep hier een tak van de Rijn. De bodem bestaat daarom uit rivierklei, gedeeltelijk bedekt of gemengd met zand. Het Hekenbroek is sinds 1974 in bezit van Natuurmonumenten.

2. Oude Zutphenseweg

Deze weg vormde in vroeger eeuwen de verbinding tussen Emmerik en Zutphen. Bij kasteel Keppel werd op deze weg tol geheven door de heren van Keppel. Op een kaart uit 1642 werd deze weg ook wel "Kijkbaan toe Keppel" genoemd.

3. Landgoed Keppel

Kasteel en landgoed Keppel worden al in de 12^e eeuw vermeld. In 1530 kwam het in bezit van de familie van Pallandt en dat is nu nog het geval.

4. Keppelse Golfclub

De Keppelse Golfclub, opgericht in 1926 is één van de oudste golfclubs van Nederland. De golfclub is begonnen op Landgoed Enghuizen, maar in 1931 naar deze locatie verplaatst. De golfbaan is in de loop der tijd flink uitgebreid en is inmiddels een volwaardige 18-holes golfbaan.

5. Zwanenwater

Het Zwanenwater is een deel van de oude rivierarm die bijna 6000 jaar geleden werd afgesneden van de Rijn. Onderdeel van dit gebied is ook de "Klokkenkamp" waar volgens de overlevering de klokken van de kerk van Hoog-Keppel zijn gegoten. Vroeger werden klokken ter plekke gegoten, omdat vervoersmogelijkheden voor zware klokken ontbraken.



6. Kasteel en Landgoed Ulenpas

In 1396 werd de havezate "De Ulenpas" al vermeld. Het kasteel heeft beroemde gasten gehad. In 1672 verbleef Lodewijk XIV, de Zonnekoning, enige tijd op het kasteel. Ook de bekende Zweedse natuuronderzoeker Linneaus (1707-1778) was regelmatig te gast op 'De Ulenpas'. Het geslacht van Rouwenoot is meer dan 500 jaar eigenaar geweest.

Deze familie telde echte plantenliefhebbers, zodat op de Ulenpas bomen en planten uit alle delen van de wereld voorkwamen. Helaas zijn veel van die zeldzame planten inmiddels verdwenen. In latere jaren woonde de adellijke familie van Schuijlenburg op het landgoed. In 1965 is het kasteel in vlammen opgegaan. Daarna is het middengedeelte gerestaureerd.